

Op KAMP naar een onbewoond eiland!

We vertrokken met 'veel' spullen en boodschappen (van de boodschappenactie, Bedankt!) naar ons onbewoonde eiland in Heesch.

De route was voor sommige best lastig, maar om 19 uur had iedereen een bed bemachtigd.



De sfeer was gelijk goed, gezelligheid aanwezig, tijd voor de legendarische onbewoonde eiland quiz, met als Quizmaster 'Johnny de Strandjutter'. De bewoners van Texel, hadden de meeste eilandkennis en waren de winnaars.



Aansluitend haalden we een frisse neus, middels een avondboswandeling onder leiding van Patty. Eenmaal terug had Arjan het kampvuur aangestoken en waren er heerlijke marshmallows.

De volgende morgen dekten team 'de kokosnoten' de tafel voor het ontbijt. Als dagopening luisterden we naar Handelingen 27 en zongen we enkele liederen met elkaar.

na
jaar een

werden, het was toch wel wat laat geworden. En tijdens de 2^e ronden zongen we al lekker mee. Ook werden er mooie prijzen gewonnen.

Een bingo mag niet in het kampprogramma ontbreken, de getallenbingo van 2014, de verzamelbingo van 2015, dit muziekingo. De muziekingo zorgde ervoor dat we wakker



Tijdens een partijtje voetbal, keken de anderen bij de paarden van de Wijsthoeve en dekten team 'de hangmatten' de tafels.

Op het middagprogramma, na een heerlijke kop soep bij de lunch, stond een bosspel.

De teams Jeruzalem (Jongens) en Nazareth (Meisjes) streden om geld om daar attributen van te kunnen kopen om zo te overleven op hun onbewoonde eiland.

Er werd in het bos toneelgespeeld, puzzels opgelost, boetes betaald en veel heen en weer gerend, om steeds het andere team voor te zijn. De jongens wonnen na een close finish het spel, nadat de meiden het gehele spel ruim aan kop hadden gestaan.

De middag vloog voorbij, bij thuiskomst werd de gourmet gereed gemaakt door de leiding en team 'de slimme toekans'. We bakten frikandellen, hamburgers, speklapjes, pannenkoekjes, champignons, MMMHMMM.



Met een volle buik draaiden we een reclame voor ons onbewoonde eiland in elkaar en traden we verkleed op met een karaoke act, Ice Cream Eiland won dmv de hints opdrachten. Onze Ad verzorgde voor ons een geweldige, vrolijke karaoke/ disco avond, met limbo en stoelendans. Ad, nogmaals bedankt!

Rond 01.00 uur gingen onze oogjes dicht.

De zondag startte het programma een half uurtje later. We werden gewekt met een vrolijk muziekje van Arjan. Na een heerlijk beschuitje, begint de dag met een dansje, begint de dag met een lach! Aansluitend pakten we onze spullen alvast in, dat was zo geregeld.

Het bijbels moment begonnen we met het zingen van een aantal liederen, waarna iedereen een kwartet maakte van zichzelf. De kwartetvragen waren: Wat is je favoriete bijbelverhaal, Waar denk je aan bij het woord kerk, Waar denk je aan bij geloven? Ook maakte iedereen een kwartet over een bijbelverhaal. Daarna speelden we in groepjes kwartet!

De vermoeidheid sloeg wat toe, maar een potje voetbal lukte nog wel. De picknick met een broodje knakworst verliep rustig.

Als laatste programmaonderdeel stond onder leiding van Wendy een kranten 10-kamp op het programma. We maakten krantenkleding, een mummie, renden met kranten heen en weer en het hoedje van papier ontbrak niet. Het blauwe en gele team eindigden beide als winnaar en genoten



van een heerlijke chocolade zoen!

Rond 15 uur kwamen de ouders ons ophalen. Na een kopje koffie, sloten we met elkaar het kamp af, door een fotopresentatie van dit verslag te bekijken. Moe maar voldaan vertrokken we van ons onbewoonde eiland terug naar Giessen/ Rijswijk.

Het was wederom een zeer geslaagd kampweekend!

Hartelijke groet van de onbewoond eiland kampgangers:

Arjan, Eline, Esra, Femke, Janine, Johnny, Koen, Merlijn, Niek, Noa, Patty, Roos, Wendy, Wessel, Zoëy.

